

***Dochters
van Onze Lieve Vrouw
van het Heilig Hart***



Informatie

9 INFO juli-augustus-september 2024

Beste Zusters en Vrienden,

Dit jaar was er voor ons heel wat te vieren. Allereerst was er de tweehonderdste verjaardag van onze Stichter Jules Chevalier, daarna hadden we het feest van het 150-jarig bestaan van onze Congregatie. Het was heel fijn te ervaren dat we deze heugelijke feiten wereldwijd met de hele Chevalierfamilie gevierd hebben. De jongere Provincies geven ons hoop, maar tevens vragen we ons af wat onze missie hier in Europa nu is. Paus Franciscus zei: Je Bent een Missie. Daarmee gaf hij aan dat het belangrijker is wie we zijn, dan wat we doen. Laten we bidden, dat we ook op latere leeftijd getuigen mogen zijn van Gods Liefde:



Heilige Geest, ik wil wel een spreekbuis zijn van U,
maar ik weet niet goed hoe ik dat het best kan doen.
Schenk me inzicht, help me op weg,
want ik wil getuigen van de Blijde Boodschap.
Mensen mogen het weten dat ik leef vanuit U.
U bent als een vuur dat brandt in mij
en in onze gemeenschap.
Ik verlang dat anderen zien welke kracht U kan zijn,
welke trooster en bezieler. Hoe U een thuis bent voor
al wie liefde zoekt en die wil delen.

Laten we terugkijken op de afgelopen maanden:

Per 1 juli is onze zorgadviseur Marco Henneveld gestart in de functie van Interim Coördinator van het klooster. Hij gaat zich richten op het volgende:

- Voorbereiden van de nieuwe situatie. O.a. onderhandelen met zorgaanbieders, implementatieplan maken en onderzoeken hoe we de nachtzorg kunnen vormgeven.
- Samenvoegen van de teams van leidsters, waarbij gestreefd wordt naar een eenduidige werkwijze;
- Plan maken voor huishouding en keuken in de nieuwe situatie;
- Onderzoeken of er voldoende medewerkers aanwezig zijn om in de nieuwe situatie het werk te kunnen doen;
- Lopende zaken rondom personeel.



Marco is 2 à 3 dagen in de week aanwezig in het klooster



Op **4 juli** vierden we het laatste tuinfeest samen met De Wever. Als het verpleeghuis van Notre Dame verhuisd is volgend jaar, zal onze samenwerking met De Wever namelijk een andere vorm krijgen. We zullen gebruik gaan maken van De Wever thuis.

Op **9 juli** volgden de leidsters van MSC en FDNCS, Pater Ton Zwart en Zuster Elly een cursus Bedrijfshulpverlening. Bedrijfshulpverlening (of BHV) houdt in dat werknemers zelf georganiseerde hulp kunnen

bieden bij een calamiteit binnen de organisatie.

Bedrijfshulpverleners komen in actie wanneer de veiligheid of gezondheid van werknemers en bewoners gevaar loopt. Tot nu toe was deze hulpverlening geregeld in de dienstverleningsovereenkomst met De Wever. Nu zullen we daar zelf meer verantwoordelijkheid voor gaan dragen.



Op **15 juli** trouwde Mariëlle. Het was een stralende dag en met een videootje wensten we haar en Clemens van harte alle goeds toe. Natuurlijk moest dit heugelijke feit ook in Notre Dame gevierd worden en Zr. Leokorda maakte er een mooi lied voor: "Onder deze paraplu hangen hartewensen. Enkele met goede tip tot aan het onbegrensde. We wensen jullie veel geluk..."



Op **25 juli** nam Toos Vermeulen afscheid in de groep Sjaloom. Per 1 augustus 2024 woont ze in een serviceflat in Leiden. We zullen haar missen. Zuster Liesbeth droeg ten afscheid een gedicht in het Tilburgs dialect voor, omdat Toos

als rasechte Tilburgse vaak zelf iets in het dialect ten gehore bracht. Toos heeft bijna 10 jaar in Sjaloom gewoond en we zijn heel blij dat ze Chevalierverbondene is, zodat we haar nog wel met enige regelmaat zullen zien. We wensen haar alle goeds toe in haar nieuwe woning.

Op **2 augustus** kwam de Oasegroep bijeen in de spreekkamer van de Mariakapel. Voor de eerste keer was Pater Hans Kwakman bij de groep. Nadat de leden met elkaar gedeeld hadden hoe het hun de afgelopen tijd was vergaan, gingen ze voor de lunch naar de refter. Voor de zusters en broeders was het fijn eens een andere gesprekspartner aan tafel te hebben. Na de lunch spraken we met elkaar over de overweging van Pater Hans. Het werd een levendige uitwisseling.

Op **14 augustus** ging de groep Sjaloom uit eten. Dat het smaakte kun je wel zien. We hebben genoten van de gezelligheid de lekkere pannenkoeken in Heerlijkheid de Eksterhoeve in Biest-Houtakker.



Op **19 augustus** namen de Zusters van Bethanië afscheid van Lutgarde. Zij zag haar wens in vervulling gaan toen er een baan vrijkwam in het hospice. We zullen haar goede zorgen erg missen, maar we zijn ervan overtuigd dat ze nu met haar deskundigheid en talent het leven van mensen in de laatste levensfase zal verlichten. Dank voor je hartelijke zorg voor ons en veel succes, Lutgarde. Gelukkig zullen we ook jou als Chevalierverbondene nog regelmatig bij ons zien. Natuurlijk werd onze dank ondersteund met een bloemetje en een LED Lampje, want Lutgarde zal ook op haar nieuwe werkplek Gods Liefde in Deemoed doorgeven aan de mensen die haar zorg nodig hebben.

Op **25 augustus** vierden we dit jaar niet de professiefesten van dit jaar. In verband met het 150-jarig bestaan van de Congregatie op 30 augustus hadden we dat al op 2 februari gedaan. Natuurlijk was er tijdens de Eucharistieviering wel aandacht voor het feit dat op deze dag veel zusters hun professie hebben gedaan. Verder kon de verjaardag van Zuster Gretha, die op deze dag ook jarig is, nu eens in het middelpunt staan.



Op **30 augustus** vierden we ons 150-jarig bestaan. Samen met al onze zusters wereldwijd hadden we ons 3 jaar lang op dit feest voorbereid aan de hand van documenten van Pater Stichter en van Pater Piperon. Op 13, 20 en 27 augustus bekeken we nogmaals de documentaire waarin de ontwikkeling van onze Congregatie, vanaf het moment dat Moeder Marie Louise intrad, in beeld werd gebracht.

Tijdens de plechtige Eucharistieviering waarin Pater Ben Verberne samen met de Pastoraal Werkenden Wies en Jeanne voorging, zongen we tijdens de Overweging ons eigen Magnificat.



De dames van de refter en de leidsters hadden gezorgd voor een heerlijke barbecue waarvan alle zusters en broeders samen konden genieten. Tijdens het diner zorgde Ingrid voor een bezinnend moment over een prachtige boom in de tuin:

In de serene stilte van de bezinningstuin, waar de wind zachtjes door de bladeren ruist, staat een prachtige boom. Deze boom, diep geworteld in de grond, neemt vandaag een bijzondere plek in. Honderdvijftig jaar geleden stond deze boom er waarschijnlijk niet, maar op deze dag, waarop de Congregatie 150 jaar bestaat, krijgt hij een nieuwe symbolische betekenis.



Destijds, met de komst van toegewijde zusters werd ook een zaadje geplant, vergelijkbaar met de boom, klein en kwetsbaar, net zoals de gemeenschap die zij begonnen. Maar door de jaren heen, gevoed door hun gebeden, liefde en toewijding groeide de Congregatie uit tot een stevige stam, stevig en onwankelbaar. De takken reikten steeds verder, vertakten zich naar alle windstreken, net zoals het woord van Jezus dat door de zusters werd uitgedragen naar de verste uithoeken van de wereld.

Deze takken, symbool van het evangelie, groeiden en spreidden zich uit, ieder met zijn eigen verhaal, maar allen geworteld in dezelfde stam, in dezelfde missie.

De vruchten die aan deze takken hangen, zijn talloos. Ze getuigen van de ontelbare mensen die de zusters hebben geholpen, van de levens die zijn veranderd door hun onbaatzuchtige zorg en liefde. Vandaag op deze bijzondere dag, heeft elke zuster die deel uitmaakt van deze Nederlandse

Provincie een speciaal plekje in deze boom gekregen. Ze zijn als de bladeren die de boom kracht en leven geven, en die ervoor zorgen dat het licht van Christus weerkaatst in de wereld. Hun werk heeft zovele mensen geraakt en gezegend en hun nalatenschap blijft bloeien, generatie na generatie, zoals de vruchten die deze boom ieder jaar voortbrengt. Deze boom die ooit klein begon, staat nu trots en hoog, een levend testament van 150 jaar aan geloof, toewijding en liefde. En zo zal het blijven, zolang de geest van de zusters voortleeft in de vruchten van hun werk, verspreid over de hele wereld.

Pater Theo bood namens de Nederlandse MSC een cadeaubon aan die gebruikt kan worden om de banken in de tuin een opknapbeurt te geven.

Er was een brief van Zuster Marife, onze Algemene Overste en felicitaties van de andere Provincies. Ook Pater Absalon, de Algemene Overste van de MSC, Zuster Bonaventura van de MSC Zusters en het Bestuur van de Zusters van Liefde feliciteerden ons met dit jubileum en er was een zegen van Paus Franciscus.



Mariëlle nam die dag foto's en we wachten nu vol spanning op het foto-boek dat gemaakt zal worden, zodat we nog wat na kunnen genieten van dit prachtige jubileum.

Van **5 tot 10 september** gingen Zuster Hermien en Zuster Elly naar de bijeenkomst van de Europese Provinciaals. Aanwezig waren verder:

Zr. Marife, Zr. Eufrasia en Zr. Margaret van het Generaal Bestuur, Zr. Marie Christine, Zr. Françoise en Zr. Monique van het Provinciaal Bestuur van Frankrijk, Zr. Mairead en Zr. Linda van de Ierse Gemeente (op 15 augustus is de Ierse Provincie omgevormd in een gemeente onder het Generaalbestuur) en Zr. Anne Marie van België.

Op **5 september** waren we tegen 17.00 uur allemaal gearriveerd in Issoudun en na de begroeting in het huis van

Zr. Marie Christine gingen we naar het Moederhuis voor het avondeten in de Gemeente St. Jozef.

Om 20.00 uur volgde de opening van de vergadering met een gebed in de Crypte verzorgd door het Provinciaal Bestuur van de Franse Provincie.

Op **6 september** begonnen we om 9.00 uur in de zaal in de tuin van het Moederhuis.

Wij moesten als Nederlandse Provincie het morgengebed verzorgen. Daarna vertelden we aan elkaar hoe onze Provincie er op dit moment voorstond. Leven is verandering wordt wel eens gezegd.

Dat bleek ook nu weer. In eerdere bijeenkomsten waren het vooral België en Ierland die druk bezig waren om de zorg voor de zusters georganiseerd te krijgen. Deze keer waren het vooral Frankrijk en Nederland. Ook de Franse Provincie is in onderhandeling over de zorg voor hun zusters in de toekomst. "Juist als je denkt dat alles goed geregeld is, dan lijkt het wel alsof we weer opnieuw moeten beginnen," verzuchtte Zr. Marie Christine.

Maar het feit dat België en Ierland een goede oplossing gevonden hebben, geeft ons ook moed. Zuster Marife vertelde hoe zij als Overste van de Italiaanse Gemeente werkte aan de toekomst van de kliniek.



Die avond was het vigilie voor de jaarlijkse pelgrimage in Issoudun die de volgende dag in het park zou plaatsvinden. Aan het begin van de viering werden er afbeeldingen binnengebracht van Pater Chevalier, Moeder Marie Louise en van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart. We sloten de viering af met een Processie door de Basiliek en de kloostergang. Op de plek waar Pater Jules Chevalier de naam Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart bekend had gemaakt aan zijn medebroeders baden we in verschillende talen voor onze wereld.

Op **7 september** vond de pelgrimage plaats, maar helaas regende het zo hard dat de Eucharistieviering binnen plaats moest vinden.

De banken van de Mariakapel waren voor die gelegenheid omgekeerd zodat men daar de viering aan het hoofdaltaar kon volgen. Ook in de kloostergang volgden mensen de viering, want er waren maar liefst 1.500 deelnemers. Vanuit Parijs waren 5 bussen met pelgrims gekomen, waaronder een groot aantal van de Indiase gemeenschap. De directeur van de Basiliek, Pater Sebastian msc, die uit India



afkomstig is, heeft contacten met deze gemeenschap. Deze pelgrims droegen tijdens de viering het met bloemen versierde Mariabeeld naar voren.

Om 14.00 uur was het Mariagebed waarin de leden van de Europese Provinciaals-bijeenkomst extra welkom werden geheten en elke Provinciaal een brandend lichtje op de altaartafel plaatste. Ook tijdens deze viering waren er voorbeden vanuit bijna alle landen waar onze zusters werkzaam zijn.

Op **8 september** gingen we naar Richelieu, de geboorteplaats van Pater Jules Chevalier. We vierden de Eucharistie in de parochiekerk, zagen het doopvont waar zijn moeder hem aan Maria had toevertrouwd en de marktplaats waar de moeder werkte. Ook gingen we naar het

geboortehuis van Pater Chevalier. Pater Raymond msc en Zr. Margaret moesten de gedenkplaque waarop vermeld stond dat onze stichter daar geboren was, eerst ontdoen van de klimop die de plaque bedekte.

Op maandag **9 september** deelden we met elkaar hoe we als Europese Provincies elkaar tot steun zouden kunnen zijn. We concludeerden dat het goed is te weten dat we allemaal min of meer in dezelfde situatie verkeren en dat

degenen die dat willen deel zouden kunnen nemen aan een maandelijkse Zoom bijeenkomst.

Op dinsdag **10 september** trokken we welgemoed huiswaarts, waar we om 21.15 uur door de gemeenschap hartelijk werden ontvangen.



Op zaterdag **14 september** dronken de zusters van Bethanië en Sjaloom gezellig samen koffie. Een vrolijk liedje hoorde daar natuurlijk bij. Verder kreeg ook het vogelhuisje voor het raam veel belangstelling. Dit was alvast een goede voorbereiding op de komende integratie van de beide groepen.

Een dank je wel aan allen die met hun goede zorgen ons leven hier in Notre Dame zo goed en aangenaam maken!

In Memoriam



In Memoriam Zuster Catharina Cox

Lieve Zuster Catharina, je plaats in onze kapel blijft nu leeg, maar in gedachten horen wij je nog binnenkomen, sloffend achter je rollator. Ondanks dat het lopen meer moeite kostte, was je er praktisch altijd. Je liep naar voren, boog naar Jezus in het tabernakel, boog naar het Mariabeeld en pas dan ging je zitten.

Zuster Catharina werd op 6 januari 1928 te Budel geboren als kind van Jan Cox en Catharina Vos. Bij het doopsel ontving ze de namen Anna Maria.

Op 21 januari 1949 trad ze op 21 jarige leeftijd in in onze Congregatie, waar ze op 25 augustus 1950 haar Professie deed.

Na een aantal jaren in de keuken van verschillende kloosters gewerkt te hebben, werd Zr. Catharina in 1957 gevraagd voor de keuken van de Nuntiatur van het Vaticaan in Java. Na haar vakantie in Nederland werd ze overgeplaatst naar Saumlaki waar ze de leiding kreeg van het meisjesinternaat. In 1975 verhuisde ze naar het eiland Buru waar een internaat was voor transmigrantenkinderen uit het binnenland. In 1977 ging ze opnieuw naar de Molukken, waar ze les gaf aan de huishoudschool in Katlarat.

Na haar vakantie in 1989 ging ze naar Ambon, waar ze namens de bisschop de zorg kreeg voor de adoptiekinderen. Ze onderhield contact met “adoptieouders” in Nederland die geld gaven voor de studie van kinderen in de Molukken.

In juli 1995 kwam ze voorgoed naar Nederland, maar een stukje van haar hart bleef in Indonesië. Het missieleven had haar gevormd tot een vrome religieus, die haar geloof bleef uitdragen tot het einde toe. In de gemeenten van Ark en Sjaloom was ze veel bezig met de bloemen en planten en had ze haar eigen tuintje. Toen haar krachten achteruit gingen, verhuisde ze op 27 februari 2019 naar Bethanië, maar op haar rondje door de tuin kwam ze toch nog altijd even naar haar tuintje kijken. Zuster Catharina bleef zich echter vooral bezig houden met het delen van het geloof waar zij zelf zozeer van leefde. De misboekjes van de Zondagsviering en de Blauwe Boekjes van Sittard werden door haar kwistig uitgedeeld aan iedereen die zich erdoor wilde laten inspireren. Verder bleef ze contacten onderhouden met veel Indonesische mensen.

Op veel verzorgenden en zusters maakte ze grote indruk door haar blijheid, haar dankbaarheid en haar vertrouwvolle wachten op de Heer, waaraan ze haar hele leven gegeven had. Verschillende keren werd ze erg ziek, maar krabbelde toch steeds weer op, waarop Zr. Catharina zei: “Als de Heer komt, is het goed. Als Hij nog niet komt, is het ook goed.” Toen ze twee weken geleden weer eens heel ziek was en ze niet zo goed meer spreken kon, nam ze toch de moeite, om ondanks dat we haar slecht verstonden, te informeren of er nog andere zieken waren. De laatste keer dat ik haar zag zei ze: “Ik wens je Gods Rijkste zegen toe.” Ik stel me zo voor dat Zr. Catharina dat nu tegen ons allemaal zegt.

Zuster Catharina, dank voor wie je was en wat je deed. We zullen je missen, maar we vertrouwen erop dat je vroomheid nu beloond is en de poorten van de Heer voor jou zijn opengegaan.

Overleden familieleden:

1 september Dhr. J. Seebregts
Zwager van Zr. Liesbeth Sweep
25 september Dhr. F. Hoogeland
Broer van Zr. Gretha Hoogeland

Overleden zusters in andere Provincies:

Naam	Geboortedatum/Plaats	Overleden
Zr. Anna Maria Byrn	22.03.1930 Seskin, Tinahely	23.04.2024 Ballybay
Zr. Petronella Kenjapluan	22.05.1949 Lauran, Tanimbar	05.05.2024 Ambon
Zr. Gaudentia Ernestien	11.02.1939 Purwokerto	27.07.2024 Pemalang
Zr. Tereza Coli	31.08.1927 Dom Viçoso	08.08.2024 Campinas
Zr. Marie-Gabrielle Gris	17.08.1932 Rocheserviève	12.08.2024 Issoudun
Zr. Teneti Bakarereua	14.12.1937 Tarawa	12.09.2024 Tarawa
Zr. Louise Françoise Grevellec	21.12.1930 Riesc/Bellon	17.09.2024 Issoudun